

Tên:..... Lớp:.....

PHIẾU BÀI TẬP

MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4 – TUẦN 9

SẦU RIÊNG

Sầu riêng là loại trái quý hiếm của miền Nam. Hương vị nó hết sức đặc biệt, mùi thơm đậm, bay rất xin, lâu tan trong không khí. Còn hàng chục mét nữa mới tới nơi để sầu riêng, hương đã ngào ngạt xông vào cánh mũi. Sầu riêng thơm mùi thơm của mít chính quện với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái vị của mật ong già hạn. Hương vị quyến rũ đến kì lạ.

Hoa sầu riêng nở vào cuối năm. Gió đưa hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi tỏa khắp khu vườn. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa. Mỗi cuống hoa là một trái. Nhìn trái sầu riêng lủng lẳng dưới cành trông giống những tổ kiến. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư tháng năm ta.

Đứng ngắm cây sầu riêng, tôi cứ nghĩ mãi về dáng cây kì lạ này. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột, thiếu cái dáng cong, dáng nghiêng, chiều quần, chiều lượn của cây xoài, cây nhãn... Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như héo. Vậy mà khi trái chín, hương tỏa ngào ngào, vị ngọt đến đam mê.

Em hãy đọc kĩ bài và khoanh vào chữ cái trước các câu trả lời đúng nhất

Câu 1. Sầu riêng là loại quả đặc sản của miền nào?

A. Miền Bắc

B. Miền Nam

D. Miền Trung

C. Miền Trung và Miền Nam

Câu 2. Mùa trái sầu riêng rộ vào tháng mấy?

A. Tháng 2, 3

B. Tháng 4, 5

C. Tháng 3, 4



D. Tháng 3, 4, 5

Câu 3. Những cụm từ miêu tả hương vị đặc biệt của trái sầu riêng là:

A. Thân nó khẳng khiu, cao vút; hương tỏa ngọt ngào, vị ngọt đến đam mê.

B. Mùi thơm đậm, bay rất xa; thơm mùi thơm của mít chín quyến với hương bưởi, béo cái béo của trứng gà, ngọt cái ngọt của mật ong già hạn; hương vị quyến rũ đến kì lạ.

C. Hoa đậu từng chùm, hương thơm ngát như hương cau, hương bưởi; hương tỏa ngọt ngào, vị ngọt đến đam mê.

D. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà.

Câu 4. Những từ ngữ tả hoa của cây sầu riêng là:

A. Lá nhỏ xanh vàng, hơi khép lại, tưởng như héo.

B. Thân nó khẳng khiu, cao vút, cành ngang thẳng đuột....

C. Hoa đậu từng chùm, màu trắng ngà. Cánh hoa nhỏ như vảy cá, hao hao giống cánh sen con, lác đác vài nhụy li ti giữa những cánh hoa.

D. Mùa trái rộ vào dạo tháng tư tháng năm ta.

Câu 5. Nội dung chính của bài đọc là gì?

.....

.....

.....

.....

Câu 6. Em thích nhất chi tiết nào về cây sầu riêng? Vì sao?

.....

.....

.....

.....

.....

Câu 7. Nếu gặp người nước ngoài đang tìm hiểu các loại trái cây Việt Nam, em sẽ giới thiệu cho họ biết những gì về trái sầu riêng?



.....
.....
.....
.....
.....
.....

Câu 8. Những từ nào trái nghĩa với “đoàn kết”?

- A. kết đoàn, kết nghĩa, chia rẽ, bè phái
- B. chia rẽ, mâu thuẫn, bè phái, bất hòa
- C. chia rẽ, đồng lòng, mâu thuẫn, bất hòa, bè phái
- D. đồng lòng, kết đoàn, chung sức, chia rẽ

Câu 9. Tìm từ đồng nghĩa với “nhân hậu”

.....

Câu 10. Tìm 3 – 4 danh từ theo yêu cầu sau:

- a. Danh từ chung:
-

- b. Danh từ riêng:
-

Câu 11. Gạch một gạch dưới động từ và gạch hai gạch dưới danh từ có trong đoạn văn sau.

Nơi đây cất lên những tiếng chim ríu rít. Chúng từ các nơi trên miền Trường Sơn bay về. Chim đại bàng chân vàng mỏ đỏ đang chao lượn, bóng che rợp mặt đất. Mỗi lần đại bàng vỗ cánh lại phát ra những tiếng vi vu vi vút từ trên nền trời xanh thẳm, giống như có hàng trăm chiếc đàn đang cùng hòa âm. Bầy thiên nga trắng muốt chen nhau bơi lội...

